

De moraliteit van de nucleaire afschrikking - hoe voor jezelf beslissen?

Iedereen in de wereld is bedreigd door het bestaan van nucleaire wapens. Heeft iemand het recht om dergelijke destructieve wapens te hanteren? Iedereen heeft het recht om deze vraag te stellen, en diegenen die leven in landen die nucleaire wapens bezitten hebben een plicht om ze te beantwoorden. Het moet een persoonlijke morele beslissing zijn, omdat, indien je nucleaire wapens (NW) aanvaardt voor je verdediging, je ze moreel gezien in je handen houdt. Deze grafiek is ontworpen om je te helpen beslissen, en om nationale besluitvormers verantwoordelijk te maken. Volg de grafiek, beantwoord de vragen voor jezelf; het is eenvoudiger dan het lijkt, maar de beslissingen kunnen moeilijk zijn.



Key

- Morele vragen
- Andere vragen
- Commentaren
- 14 Verwijzing naar noten

Het doel van dit document is om een breed gefundeerd democratisch antwoord te vergemakkelijken op een heel complex probleem. Door het terrein te beperken tot moraliteit van afschrikking door het gebruik van nucleaire wapens wordt het haalbaar om een basisanalyse voor te stellen op één blad. Noten op de ommezijde bieden een aanvullende achtergrond. Iedereen die niet tevreden is met de vragen of de logica kan verbeteringen aan de grafiek voorstellen, als een deel van zijn eigen individuele antwoord. Diegenen die dit doen wensen misschien dat hun veranderingen of verbeteringen onderworpen worden aan nauwkeurig onderzoek van anderen en dragen daardoor bij tot het algemene debat. Verdere informatie op: www.nuclearmorality.com <<http://www.nuclearmorality.com>> of contacteer Martin Birdseye +44 (0)77 6274 6895, info@nuclearmorality.com <<mailto:info@nuclearmorality.com>>